

## PRAKTISCH

Villa Voortman  
Vogelzang 23  
9000 Gent



Voor de niet-fietsers: er zou in de buurt voldoende parking moeten zijn. Je kan ook steeds terecht op de nabijgelegen parking van het Sint-Lucas ziekenhuis (via ingang Blaisantvest), de dagprijs bedraagt 4€.

Het middagmaal nuttigen we in Eethuis Pain d'Olive (aan de overkant van de straat).

Keuze uit drie gerechten aan 12€:

- Steak met gratin
- Zalmfilet met mosterdsaus en rijst
- Cannelloni met spinazie en ricotta

Mail om je in te schrijven naar

[dennis.vermeesch@telenet.be](mailto:dennis.vermeesch@telenet.be). Plaatsen zijn beperkt!

Gezelschap voor Psychoanalyse en  
Psychotherapie nodigt uit:

## INTERcartelDAG

*Over verlangen en genot*



Björn Wandels – Uit de  
reeks ver-dicht-dingen

INTERcartelDAG

<http://www.gezelschap.be/website/intercarteldag.html>

**Zaterdag 22 juni 2013**

Het voorbije werkjaar was alweer een boeiend en bloeiend carteljaar en hiervan willen we op deze dag de vruchten plukken. Vele boeiende sprekers zullen getuigen over hun geploeter en gebricoleer in de cartels, seminaries of kliniek. Bij uitstek een moment tot afstandname en reflectie, of om de contouren te zien van een product waarop reeds lang werd gezwoegd...

Op deze dag bieden we een plaats om zo open en breed mogelijk te wisselen, te delen, te ontmoeten, zoekend, beginnend, onaf... Een plek waar het spreken fris over en weer beweegt.

Als centraal thema kiezen we voor 'Verlangen en genot'. Begrippen die blijven circuleren, inspireren, zonder begin of einde, blijven ronddraaien. De bijzondere foto die we hiervoor dit jaar mochten gebruiken, symboliseert dit schitterend. Met dank aan Björn Wandels hiervoor.

Daarnaast sluit het thema dit jaar ook naadloos aan bij de bijzondere locatie waarop we onze bijeenkomst zullen houden, namelijk Villa Voortman. Deze plek omschrijft zichzelf als een "ontmoetingshuis voor gelijkgestemde zielen, een vrijplaats voor broedende geesten." Een sfeervolle inter-plek dus vol kliniek.

Tenslotte zullen ook deze editie gezelligheid, bubbels, lekker eten en muziek niet ontbreken. Wees welkom op deze dag van uitwisseling, ontmoeting en bovenal inspiratie tot méér!

Dennis, Ellen en Tom

## PROGRAMMA

9u-10u	Verwelkoming	15u20-16u	
10u-11u30	Jean-Pierre Van Eeckhout <i>Hoe een relatie denken tussen genot en drift?</i>	Tine Agon <i>Over denken</i>	
	Hilde Oosterlinck <i>Believe It Or Not</i>	Huguette Raes <i>Genot: een wankel balans tussen Eros en Thanatos</i>	
	Olaf Mylle <i>Verlangen en genot in het hulp verlenen: ... het imaginaire steekspel van de goede bedoelingen</i>	16u-16u30	Discussie
	Filiep Verhaeghe <i>In de greep van het ongrijpbare</i>	16u30	Muzikale bijdrage
11u30-12u	Discussie	Pat Jacobs & Wouter Vande Ginste <i>J.S. Bach, "Komm, süsßer Tod, komm, sel'ge Ruh'!", BWV 478</i> <i>A. Stradella, "Pietà, Signore!"</i> <i>J.S. Bach, "Der Tag gist hin, die Sonne gebet nieder", BWV 447</i>	
12u-14u	Lunch	Tot slot nog een sprankelende afronding voor wie wil...	
14u-15u	Björn Wandels <i>Objecten</i>		
	Wim Matthys <i>"Observe all!": Over Genot en Blik bij Stanley Kubrick</i>		
	Nils Eriksson <i>Zonder titel</i>		
15u-15u20	Koffiepauze		